

de liefde wordt gewekt en geteekend door oefening.
Hoe noodig is het gastelyk leven mede waarheid te zoeken,
wat en door middel van elken wot onderwijs en plichting
tot de beoefening: Wat een dwaarscheit een beoefe-
ning te willen. Zonde, kous en stryde.

Dit is onze toetssteen.

Dit is onze voorwaarde.

Die liefde zoekt laat by de eest beoefenen: want
Jezus heeft eest lief en volhard

Groot is Godsheel mede te kousen.